



AMSTERDAM
MUSEUM

DIT IS MIJN MUSEUM!

Hoe worden we herkenbaar voor bewoners?



VAN:

" DIT MUSEUM IS NIETS VOOR MIJ... "



NAAR:

“DIT IS MIJN MUSEUM!”









GEHEUGEN VAN OOST

Welkom op de website van het Geheugen van Oost. Een site vol verhalen over Amsterdam Oost. Herinneringen van (ex)-bewoners of van mensen die iets over Oost te vertellen hebben. Misschien heb je ook een verhaal dat je met ons zou willen delen.

Direct naar
 Bezoekers: Bouwhekkels, Dagboekje, Dieren, Dierlijk, Ervaren, Hoopge, Overal, A, grommet, Zwaarte, Uitsluiting, Verloren, jassen, A, getuiven, Spint, spantmen, Zwaarte

Blijlicht

#DWARS

#DWARS
 #Oosters door de Buurt is de sociale media brand voor Oud Oost en de Wijkgraafmakers.



CONTACT
 Wil je graag iets te maken met de rubriek?

OPROEP VAN PROJECT "OORLOG IN MIJN BUURT"
 Het project zoekt 5 verhalen die getuigen van oorlog zijn.

EEN VERBETER IDEE ?
 Aanpakking van Huisvuilvuil, Huisvuil, Huisvuil



Reactie op: a.v.v. D.E.C.
085 - Z.A.G.-D.E.C. 3 AUGUSTUS 1931
 Op het A.F.C.-terrein in Amsterdam zijn seifenwedstrijden gespeeld om den A.R.O.L.-beker. Een oogeblik uit den wedstrijd kussen...

Reactie op: a.s.v. J.V.V.O.
RE: 023 - A.S.V. J.V.V.O.
 Jo Haen: Wanneer was dit en wie zijn hier bezig ? — Klik rechts...

Reactie op: Wachlënd naakt
25.000 BLOTE VROUWEN IN HET AMSTELSTATION
 Voel me geroepen en vereerd om even hier te reageren Met mij heel velen het evenzo weerd dapper helpend met het niet...

Reactie op: Rein Mulder liet verhaal met een boodschap achter.
AMSTERDAMSE JONGEN IN

D.E.C. veroverd een kostbaar winst-punt.
 Reactie op: a.v.v. D.E.C.
084 - GELIJK SPEL TEGEN T.O.G. - SEPTEMBER 1931
 Klik rechts...

Reactie op: Wachlënd naakt
RE: RAMADAN IN HET HYPORIJK DER KRIETENLANDEN
 Erik Bouwman: In ons Hyporijk der Krietelanden Legt men werkelijk niets aan banden Zeikt men over...

Reactie op: Wachlënd naakt
RAMADAN IN HET HYPORIJK DER KRIETENLANDEN
 In ons Hyporijk der Krietelanden Legt men werkelijk niets aan banden Zeikt men over Zwaarte Plet Kleint het: zeg...

... kunt doen
 ... en leveren aan Winkels
 ... en z
 ... rubrieken en kun je

... waart, Dier Bezoekers,
 ... Gromme Staat, Oostelijk
 ... / Oostgraaf, Sciencapark
 ... Zwaarte, Zwaarte, Zwaarte

... wist de eigenaar van



... uit naar radio 'Raps'. Dat
 ... en de later televisies ging
 ... en het Javaplein,
 ... geweest dat er
 ... te Hanne'. Zelf hadden we



... van 26 maart
... tus 2011 door
... inden.

... museum

... terdam

... teling van
... eeuw tot
... ctuele
... ger en
... endig
... te was

... in
... nt de
... te

... Amsterdam

... rd waren

... es te zien over het heden en
... verleden van buurtwinkels in die
... omgeving. Centraal hierin stonden hun
... economische en sociale rol, het opkomen,
... verdwijnen en terugkomen van winkels,
... voedsel (Javastraat), verschillende
... culturen en ondernemerschap.
... Vanuit de locaties werden verhalen, foto's



IN HET AMSTERDAM MUSEUM



BUURTLOCATIE BUURTWINKELS JAVASTRAAT



THEO THIJSSSE MUSEUM TENTOONSTELLING THEO THIJSSSE MUSEUM



BUURTWINKELS DOOR AMSTERDAM



BUURTLOCATIE BUURTWINKELS VAN DER PEKSTRAAT

Je bent niet ingelogd Log in Aanmelden

Buurtwinkels Verhalen Laatste reacties Over het project Info

Verhalen Laatste reacties Over het project Info Zoek

BUURTWINKELS

Welkom bij Buurtwinkels! Op deze website verzamelt het Amsterdam Museum verhalen over Amsterdamse buurtwinkels, vroeger en nu.

Heeft u een favoriete buurtwinkel of bent u zelf winkelier? Wij vragen u om uw verhaal, anekdote, foto's of voorwerpen van uw buurtwinkel met ons delen en zo een bijdrage te leveren aan het verhaal van de Amsterdamse buurtwinkels vroeger en nu. Lezen terwijl u door de stad loopt? Download de iPhone app waar alle verhalen ook te vinden zijn. Klik hier om de app te downloaden.

VOORWERPEN
Heeft u nog een voorwerp of een winkel van vroeger of is er een specifiek product waarvoor u speciaal naar uw buurtwinkel gaat?!

Verhaal: Els van Wageningen 4.5 10
H.J. VAN DE KERKHOFF PASSEMENTEN EN FURNITURENWINKEL
In heel Amsterdam erg in zijn soot

Verhaal: Margj Heemstra 4.5 10
HET GEHEIM VAN LINDEMAN

Verhaal: Melsa Eindh-Haen 4.5 5
KERSTDRUKTE

Verhaal: Jan Welbonga 4.5 10
DE GRUIJTER OP HET VAN

JOHAN & IK



7 DECEMBER 2012 T/M 12 MEI 2013

AMSTERDAM MUSEUM
KALVERSTRAAT 92



JOHAN & IK

Ontmoetingen met Johan Cruyff

Favoriet + Toevoegen: artikel

Op 24 maart 2016 overleed onverwachts voetballende Johan Cruyff (1947-2016). In 2012 was hij eregast bij de opening van 'Johan en ik', waar hij voor alle fans - groot en klein - uitgebreid de tijd nam.

In het kader van zijn 65ste verjaardag startte het Amsterdam Museum met een zoektocht naar verhalen en foto's van mensen die een ontmoeting met Johan Cruyff hebben gehad. Deze verhalen vormden de basis voor de tentoonstelling *Johan & ik* die van 7 december 2012 t/m 12 mei 2013 te zien was in het Amsterdam Museum. Naast deze verhalen werden ook een aantal objecten uit de privécollectie van Johan Cruyff getoond.

Kijk hieronder voor alle verhalen en foto's. Nieuwe bijdragen zijn nog steeds welkom. Heb jij een mooie herinnering aan of foto van Johan? Mail deze dan naar webredactie@amsterdammuseum.nl



VERHALEN JOHAN & IK
Vertel over jouw ontmoeting met Johan Cruyff



FOTO'S JOHAN & IK
Bekijk de foto's uit de tentoonstelling terug



BIOGRAFIE
Hendrik Johannes Cruyff



NIEUWS



OVER DE TENTOONSTELLING (2012)

GEHEUGEN VAN AMSTERDAM

Geheugen van Amsterdam is een plek waar Amsterdammers uit alle stadsdelen verhalen en herinneringen delen.

Klik op jouw buurt
om verhalen en herinneringen te lezen en te delen



[Handleidingen](#)

[Over deze site](#)

[Privacy en cookies](#)

[Gebruikersvoorwaarden](#)

[Disclaimer](#)

[Notice and take down procedure](#)

[Geheugen van Amsterdam](#)

[Geheugen van Oost](#)

[Geheugen van West](#)

[meld je aan](#)



21 november 2017
 👤 Bram de Waard

Interview met Aart en Bram Bernard

De grootvader van Aart (84) en Bram (74) had een tuinderij in

UITGELICHT



[meld je aan](#)



9 november 2017
 👤 Piet Wesseling ● 2 Reacties

ROOD VAN BINNEN, WIT VAN BUITEN... Leugdenherinneringen

UITGELICHT



23 november 2017

 Corrie Groen

Piet Blank, de visboer

Beste Micha, Ik zag zojuist je reactie op de rubriek Middenstand in de Wetbuurt.

 Dit is een reactie op: De middenstand in de Wetbuurt (6)

23 november 2017

Kerk

In de jaren '60 zat ik op dezelfde school als Wim Versloot en fietsen we...

 Dit is een reactie op: De Rehobothkerk

23 november 2017

Piet Blank, de visboer

Wat leuk om iets over mijn oudoom Piet Blank te lezen! Hij heeft jarenlang met...

 Dit is een reactie op: De middenstand in de Wetbuurt (6)

23 november 2017

sociale controle

Ja het valt op dat weinig mensen zorg dragen voor hun eigen buurt, dat is bijj...

 Dit is een reactie op: Gebrek aan sociale controle

23 november 2017

Andere ervaringen

Al jaren, als ik dit stukje weer eens lees, denk ik weer dat ik eigenlijk zou...

 Dit is een reactie op: Met een griffel en een lei

22 november 2017

We hebben timmerlui nodig

Van 60 tot 63 op deze school gezeten. Wilde automonteur worden maar was niet zo...

 Dit is een reactie op: De Eerste Chr. Technische School Patrimonium



Welkom bij Buurtwinkels! Op deze website verzamelt het Amsterdam Museum verhalen over Amsterdamse buurtwinkels, vroeger en nu.

Heeft u een favoriete buurtwinkel of bent u zelf winkelier? Wij vragen u om uw verhaal, anekdote, foto's of voorwerpen van uw buurtwinkel met ons delen en zo een bijdrage te leveren aan het verhaal van de Amsterdamse buurtwinkels vroeger en nu.

Lezen terwijl u door de stad loopt? Download de iPhone app waar alle verhalen ook te vinden zijn. [Klik hier](#) om de app te downloaden.



[Edit footer](#)

[Het Hart](#)

[Verhalensites](#)

[AmsterdamMuseum.nl](#)

[Amsterdam Heritage Museums](#)

Toom wilde echter niet meer in een feestelijke witte jurk trouwen. Ze kocht deze cocktailjurk in een boetiek op het Rokin als vervanging. Aïje Naafs en Willem den Toom trouwden in de Nieuwe Kerk. Ze waren het laatste paar dat in de Nieuwe Kerk trouwde voor kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima.

KA 20423

Mrs den Toom

[Lees verder](#)

West

Geheugen van West »



Nieuwbouw in een oase van rust

23 sep 2016 Jan Hart

De naam geeft al een beetje een indicatie van groen, de Struikbuurt. Als ik door de Burgemeester Vening Meineszlaan rijd, dan krijg ik een vakantiegevoel. Daar worden door de "Alliantie" appartementen en huizen gebouwd. In totaal zullen er 30 appartementen en 12 eengezinswoningen komen. De nieuwe appartementen zijn levensloopgeschikt en daarom geschikt voor ouderen en mindervaliden.

WIE WAS TOCH SJOERD ANNE VENING MEINESZ (1833-1909)?

Hij was een politicus en journalist. Tien jaar lang, vanaf 1881, burgemeester in Rotterdam en van 1891 tot 1901 burgemeester van Amsterdam. In 1893 kreeg hij

Noord

Zuid

Geheugen van Zuid »



Buurtsuper van Santen

30 sep 2010 Nikita Lenszen

Als ik weer eens langs kom staat Albert in de deuropening, een grote man met een grijns op zijn gezicht. 'En, hoe was de wijn?' roept hij naar een stel dat aan komt fietsen. 'Lekker hoor! Bedankt nog voor de moeite!'

Albert van Santen is de eigenaar van Buurtsuper van Santen op het hoekje Cornelis Krusemanstraat en Hendrik Jacobszstraat. Een vriendelijk winkeltje: gezellige etalage, op de stoep twee boompjes in een pot, bakken vol met bloemen, een picknicktafel en een kleurige parasol. Binnen is het of je terug stapt in de tijd. Dit is een buurtwinkel waar de winkelier zijn klanten kent en waar nog tijd is voor een praatje.

Al veertig jaar bestaat de buurtsuper. Eerst was de winkel van Jan en Ineke...

GEHEUGEN VAN
WEST

[nieuws](#) [verhalen](#) [wijken en buurten](#) [rubrieken](#) [afgeronde rubrieken](#) [gastenboek](#) [reacties en links](#)

[login](#) [zoeken](#)

Verhalen uit Amsterdam West

[meld je aan](#)

TREFWOORDEN

GERELATEERD

Nieuwbouw in een oase van rust

Vakantiegevoel in de Struikbuurt

23 september 2016 Auteur: Annick van Ommeren-Marquer ● 3 Reacties

[IK BEN FAN](#)

[DEEL](#)

[Burgemeester Vening Meineszlaan](#)

De naam geeft al een beetje een indicatie van groen, de Struikbuurt. Als ik door de Burgemeester Vening Meineszlaan rijd, dan krijg ik een vakantiegevoel. Daar worden door de "Alliantie" appartementen en huizen gebouwd. In totaal zullen er 30 appartementen en 12 eengezinswoningen komen. De nieuwe appartementen zijn levensloopgeschikt en daarom geschikt voor ouderen en mindervaliden.



[Annick van Ommeren-Marquer](#)

10 mei 2008

Zeven zingende vrouwen
Zaterdag 3 mei 2008 trad in het
Tuinstadhuys LÉLE Mam op,
bijgestaan door Ifor.



[Annick van Ommeren-Marquer](#)

16 februari 2009 ● 1 Reactie

AMSTERDAM

Geheugen van Amsterdam is een plek waar Amsterdammers uit alle stadsdelen verhalen en herinneringen delen.

Klik op jouw buurt om verhalen en herinneringen te lezen en te delen



Handelingen
Over deze site
Privacy en cookies
Gebruikersvoorwaarden
Disclaimer
Notice and take down procedure

Geheugen van Amsterdam
Geheugen van Oost
Geheugen van West

GEHEUGEN VAN **ZUID**

meld je aan



Verhaal

10 september 2009 Frits Slicht

De koffie staat klaar!

Voor alle duidelijkheid, van 's morgens tot in de middag stond er altijd verse koffie klaar.

UITGELICHT



MET GEHEUGENWIDGET EN GEHEUGEN VAN AMSTERDAM DUURZAAM OP WEG NAAR:

"DIT IS MIJN MUSEUM!"





Marijke Oosterbroek

m.oosterbroek@amsterdammuseum.nl

+31 6 51 406 896

Twitter: [@moosterbroek](https://twitter.com/moosterbroek)

Facebook: [marijke.oosterbroek](https://www.facebook.com/marijke.oosterbroek)

LinkedIn: [in/marijke-oosterbroek-44110b6](https://www.linkedin.com/in/marijke-oosterbroek-44110b6)

AHMLab: [hart.amsterdam/atwork](https://www.ahmlab.nl/hart.amsterdam/atwork)

KENNISDELING
